

Sevmek ve sevmek

Dimağ 20 dersinden alıntı

Mecnun Leyla'ya kavuşuyor mu?

Kavuşuken kavuşmuyor. Padişah Leyla'yı getiriyor. Senelerce bundan dolayı divane olduğun , çöllere düştüğünü getirdim. Bu değildir diyor Mecnun. Sonra diyor ki, bunun zatında gözüken başka birşeydi. Yani Leyla'da Mevla var. İnsanın fitratında aşk-ı beka, şevk-i ebediyet, ebediyet , yani bir sevgiliyi sevmek yok mu? Sevgili-yi sevmek. İkisi aynı. Sevgili var bir de sevmek var. Bu Allah'a aitti. Aşk-ı hakikiydi. Onu bulamayınca aşk-ı mecaziye takıldı. Aşk-ı mecazi işleye işleye adam o yokken aşk-ı hakikiye geçti. Aşk-ı hakikiye geçince, Leyla ilgisini çekmedi. Onda gözüken O diyor ve almıyor. Geriye dönmüyor. Çünkü zaten eskide ki bu çok tehlikeli bir yoldu. Hele bu asırda zaten hiç işlemez. Tarikatçı sorarmış , şeyh, halife sorarmış: Hiç aşık oldun mu? Yok. Git aşık olda gel. Şimdi desen ki, git helak ol da gel. Berbat ol da gel. Eskide edebi vardı herşeyin. Aşkını bile namusla korurdu. Edebiyle korurdu. Çünkü sana sevgi anlatacağım, sevginin ne olduğunu nasıl anlatacağım. Git bal ye, balı anlatacağım sana. Çiçek balı, azer balı, kestane balı. Sana anlatacağım ama balı bir kere ye. Yani sevgiyi anlatacağım ama sevmeyi bilmiyorsun. Niye ? Çünkü hiç sevmemişsin. İnsan annesini sevebilir ama annesi yok, belki doğmadan ölmüş. Babayı sev diyeceğim, baba olmayabilir. Herkesin en ortalama bir mahbubu olur. Mahbub ile sevmeyi öğreniyor. Sevmek nedir biliyor. Sonra o sevme bana yakışıyor mu, yani insanın fitratında bir sevgi var. Sevmek ihtiyaçtır. Ama sevmek daha fazla ihtiyaçtır. Mesela sevebilirsin ama karşiki taraf ben seni sevmiyorum derse, intihar ediyorsun. Eğer sevmek netice olsaydı, intihar etmezdi. Yani sevmek netice olsaydı sevildiğini duymak isteme ihtiyacın olmazdı. Aslında sevmek, sevildiğini aktif etmek içindir. Sevmek sevildiğini aktif etsin, ifade etsin diye seviyorsun. Çünkü netice sevildiğini bilmektir. Sevmek onu aktif ediyor. Sevmek, sevildiğini göstermek içindir. Ben seni seviyorum diyor, karşiki taraf ben seni sevmiyorum diyor. Eğer sevmek netice olsaydı, intihar etmezdi. Sevmezsen sevme canım, önemli olan ben yana yöndür. Ben seni seviyorum, ben kendimi tatmin ediyor muyum, kendimi doyuruyor muyum, doyuruyorum. Sen beni sevdin sevmedin, benim zaten birinci derecedeki gayem değildi. Benim ikinci derecedeydi, ben zaten seviyorum. Demek ki sevmek, sevmek içindir. Netice sevmektir. Allah'da öyle yapıyor. Seviyor bizi, sev beni diye. Allah bizi severek yarattı. Kainatın bir sebep-i vücudu muhabbettir. Beni sev diye yarattı. O zaman sevmek netice değil, vasıta. Sevmek neticedir. Delili herkesin yaşadığı şey, ki Üstad yaşadığı şeyden anlatıyor.

Ben seni seviyorum diyor. Deli divane oluyor. Tamam, seviyorsan, lezzet alıyorsun, hayalin güzelleşiyor, dünyanın renkleniyor, daha başka ne istiyorsun. Hayır diyor. Beni sevdiğini söyle. Sevmeye götürecekdi bu. Karşiki taraf ben seni sevmiyorum diyor. Peki sevmesi ne oluyor?

Çarpı oluyor, devre dışı çöpe atıyor. Hani deli divane oluyordun. O kadar acayip terse dönüşüyor ki o deli divane olduğunu gidip öldürüyor. Nefret ediyor veya intihar ediyor.

Arkadaşlar, insan bir tuhaf. Bir duygu kapar sizi ve bizi, yani ben buyum, ben atmış yaşındayım, yetmiş yaşındayım, vakıfım , alimim, cahilim hiç dinlemez. Bir kapar, artık inim inim inletir seni. Bunun uğruna kitaplar, şiirler, menkıbeler, şarkılar, türküler, sazlar, çazlar olmuş.

Bu bir sistem. Bir karargah, bir altıyol bu beden. Manevra almak için kullanıyoruz bunu. Kış ayı geldiğinde arabaya kışlık teker takdığımız gibi, bu memlekete geldik bunu kullanıyoruz. Kabre girince başka bir şey kullanacağız. Ama asıl ruhdur. Ölümden korkmak, ruhu unutmaktan kaynaklanıyor. Ruh bedene mahkum olduğu için, ölüm korkusu oluyor. Ruh bedene çıkartırsan, yani hakim yaparsan, bana seni gerek seni diyor, dört gözle geçmeyi bekliyor. Biraz daha yükselirse orayı burada yaşar.

Ne demek orayı burada yaşamak?

Sevgilin çok uzakda , nasıl ki tasavvur, tahayyülle onu yaşıyorsun. Senin bu halinin 1,3,5,7,9,19,33,99 kat fazlasıyla Allah'ı böyle yaşayanlar var. Sen sevgilini tahayyül ettin, tasavvur ettin, seni mestetti. Odanda bıraktı seni. Okuldasın, yoldasın, o. Bunun birinci katı, 3,5,7,9,19,33,99 katı Allah'ı yaşıyorlar böyle. Senin sevgiline duyduğunu o Allah'a duyuyor. Allah da cevap veriyor. Cevabı, sevebilmendir. Senin sevmen yetmiyor. Eğer Allah'ı sevebiliyorsan, hadis-i kudsi devreye giriyor. "Allah sevdirtme sevemezsin". Sevebiliyorsan, seni seviyor demektir. Allah'ın sevgisine delil , sen Onu sevebilmendir. Burda devrik mantık kullanıyorum.

Allah resulüne sormuşlar. Farklı sahabe farklı zamanda farklı kişi. ". Senin sevmen yetmiyor. Eğer Allah'ı sevebiliyorsan, hadis-i kudsi devreye giriyor. "Allah sevdirtme sevemezsin". Sevebiliyorsan, seni seviyor demektir. Allah'ın sevgisine delil , sen Onu sevebilmendir. Burda devrik mantık kullanıyorum.

Allh resulüne sormuşlar. Farklı sahabe farklı zamanda farklı kişi. "Ya Resulallah, biz Allah'ı seviyoruz. Allah bizi seviyor mu?" biliyorsunuz, 5-6 tane hadis-i kudsi sıralamış.

Allah bir kulunu severse, sevgisini kalbine koyar. Sen ne kadar seviyorsan Allah'ı, seni Allah en az o kadar seviyor.

Allah'ı ne kadar seversen o kadar bu memleketi seversin, bela musibetler sana musiki gibi gelir. 'Musibet bana musikinin nağmeleri gibi geliyor' diyor ya külliyatta. Adam sevgilisinden dolayı köyün eşeği, horozun ötüşü bir orkestra gibi müzik atölyesindeki çalan aletlere benziyor. Demek ki bu memlekette ki bela ve musibetler neyle sevilir. O aşkın mahbubuyla alakalı doğduğu büyüdüğü köy , yaşadığı nefes aldığı şey bize güzel gözüküyor. Allah da bize mahbub gibi olsa, en az kız kadar kadın kadar Allah'ı sevsek, bazan baklava kadar sevsek diyorum, anne Allah'ı çocuğu kadar sevse , sabah ezanına kalkar namaz kılar. Anne çocuğu

kalkar emzirir. Ezan okur kalkmaz. Çocuęu sevdięi kadar Allah 'ı sevseydi kalkar namazını kılardı. İddia ediyor Allah'a sevgisini. Sevgi olmamış daha, çünkü sevgi eylem demektir. Sevgi eylemdir, çünkü Üstad diyor ki; eylemin kaynaęı akıl deęildir. Eylemin kaynaęı akıl olsaydı, hiçbir alim hata yapmazdı. Çünkü doęruları biliyor. Doęruları bilmek netice olsaydı, herkes doęru yapardı. Alim yanlış yapmazdı. İnsanı fiilleri, kalbin ve hissin temayülatından çıkar diyor.

Hasan Akar

nurdersi.com